

GRAND SLAM INVITATIONAL

16-21/9 2012, Llandudno, Wales



Så var det åter dags för den årliga Grand Slamutflykten - den 8: e i ordningen. Målet var Wales och med noga utvalda banor av vår golfbaneexpert Bertil. Han som känner till de flesta av jordens banor och har åsikter om dessa.

12 välbeväpnade män med nyinköpta drivers och hybridklubbor samt ett välfyllt bollförråd med Callaways senaste bollar -går långt och rakt- samlades på Arlanda för att checka in och ut och prata om sommarens många birdies och annat på golf-rundorna.

Gävles sektion av Grand Slam hade samlat inte mindre än 6 spelare.

Av säkerhetsskäl, efter tidigare incident, så hade Sten skickats i förväg för att hämta med Anders, denna eminenta spelare på vissa ronder, då denne annars brukar ta omvägen via Köpenhamn.

Efter den obligatoriska ölen äntrade vi SAS-planet mot Manchester.

Väl framme lyckades vi efter visst sökande hitta vår hippieinspirerade chaufför som skulle ta oss till Llandudno. Med en viss tvekan äntrade vi den med tape reparerade Mercedesbussen. Guy försäkrade

dock att i och med att det var en Mercedes, visserligen av en äldre årgång, så skulle detta inte innebära några problem. Så for vi iväg. 50 meter. Vi kom inte ut från parkeringen. Dock efter visst telefonerande och trixande med passerkort så kom vi ut och påbörjade en minst sagt fartfylld resa till vårt slutmål.

Viksjo-Lennart, som i sin ungdom varit rallyförare, tyckte att det gick lite väl fort och uppmätte hastigheten till över 130 km i timmen. En viss oro infann sig bland passagerarna om tapen skulle sitta kvar.

Väl framme så intog vi vårt hotell Cae Mor. Lite små rum, men annars helt OK och med vänlig personal.

Llandudno visade sig vara en alldeles liten förträfflig semesterort och med havet 100 meter från oss. Och varje morgon gick alla Grandslammare ut och kollade vindar, havets vågor och de många vindkraftverken ute i havets horisont.

Dag17 september

Efter sedvanlig engelsk frukost så anlände vår chaufför punktligt för avfärd mot Conwy Golf Club. Flagghissning inledde dagen, varvid Torsten fick en tår i

ögat. Därefter inleddes ett intensivt viftande med klubbor för att vi skulle vara så uppvärmda som möjligt i den intensiva blåsten. Gävle-Lennart verkade få igång drivern.



Grandslams flagga hissad på Conwy Golf Club

Bertil skickade ut bollar till höger och hade extra handikapp i form av hosta och förkylning. Någon fick en toppning. Och någon konstaterade att de berömda Callawaybollarna endast höll raketeten i ett hål.

Sigtuna-Mats höll bollen bra i spel.

Efter väl genomfört spel intog vi 19 hålet och förstärkte oss med lokalt framställda drycker och därtill hörande sandwichar. Därefter drog vi till hotellet. Ett viss svårighet infann sig vid middagstid, då man inte visste vart man skulle ta vägen. Efter fotvandring både hit och dit så landade vi på en italiensk restaurang. Och dom kan ju detta med mat.

Om eventuell tystnad infann sig så berättade Bosse genast en rolig historia.

Dag 18 september

Vår chaufför anlände punktligt och körde oss till North Wales Golf Club. Efter sedvanligt utkvitterande av vagnar och studier i shopen, om det möjligen fanns någon bättre driver, så hissades vår flagga av klubbens pro. Torsten fick åter något vått i ögat, men det kunde denna dag bero på vinden, som hade tilltagit.

Efter ett antal hål kunde konstateras att denna bana var svår. Den var över 100 år gammal och vissa hål låg längs Irländska sjön.

Weith, som är van vid att ladda, ”sköt” iväg en pangdrive på ettan.

Det var dock troligen en sån där engångshistoria från Callaway, för det höll inte hela vägen, om man så säger.

Vissa långtsläende hade fördel. Sten visade att han tränat rätt och hade på vissa hål imponerade drives. Vad månne bli av denna yngling när han blir stor.

Ljusdals spelare såg sammanbitna ut och speciellt Jan-Erik klev omkring med stora steg. Tor tog för säkerhets skull fram ett annat bollmärke.

Avslutningshål 16 och 17 visade sig vara bland de svåraste som spelats. Inte långa, men inramade av högt gräs.

Det var mycket surr vid ölen och mackan efter väl förrättat värv. Speciellt diskuteras de många blinda hål som fanns. Bosse tog en extra öl och kollade via teknisk utrustning om det fanns någon lämplig golfsajt tillgänglig.



Promenaden i Llandudno

Kvällens middag intogs på hotellet och innan middagen så hölls whiskyprovning under ledning av WWW:s konseljpresident himself. Efter ett evigt gissande och funderrande över både whiskysorter och kvällens gåta så fick konseljpresidenten själv förklara hur det låg till. Därefter påbörjades beställning av vad man skulle intaga för maträtter.

Till slut lyckades alla få det man begärt och middagen avåts under ett glatt sorl. En och annan skröt över vilket bra slag man gjort på något håll.

Dag 19 september

Ett incident inträffade vid frukost. Bosse hade på eget initiativ intagit fel fönsterbord. Ledningsgruppen i Grand Slam fick svårt att få ner frukosten och viss ordväxling uppstod, dock av det vänligare slaget. Bosse göt olja på vågorna genom att ta fram sin ipadda och kunde meddela via BBC Weather att inget regn skulle komma på oss denna dag. Chauffören anlände punktligt dock utan släpkärra, vilken var inne på axeljustering och byte av däck.

Vi spelade Conwy Golf Club. På vägen dit passerade vi en gammal borg, vilket alla tyckte var trevligt och dessutom historiskt intressant. Vår chaufför berättade inlevelsefullt om detta.

Bertil snorade mindre denna dag och hade bara lite extra handikapp. Anders hade enligt viss medspelare en del bra slag.

Torsten öppnade bra. Wiksjö-Lennart kämpade på. Bosse likaså.

Mats började bli riktigt het. Tor funderrade på vilket bollmärke han skulle spela.



Chauffören Chris

Nåväl. Det vanliga surret vid ölen och clubsandwichen. Av någon anledning så uppskattades den lokala ölen speciellt denna dag för det gick åt en del extra bägare. Bosse kollade via tekniken in senaste skvallret från Gävle Dagblad och upplyste oss om att det eventuellt skulle bli bra väder imorgon.

Planeringsstaben i Grand Slam hade just denna dag förberett en utflykt till Great Orme. Den högst belägna punkt i Llandudno. Vårnumera eminente chaufför körde oss till den spårvagn som skulle ta oss till toppen. Bara denna färd var en upplevelse. Väl uppe på toppen så fick vi en hejdundrande utsikt om inte ända till Irland så nästan. Man såg stora delar av Wales och det var fantastiskt. Efter avslutad nedfärd så tog vi in på den äldsta puben i området, Kings Head, där vi provade diverse drycker. Väl styrkta och med raka steg gick vi sedan till stadens berömda fiskrestaurang The Seahorse. Där vi hade beställt ett dukat långbord bara för oss.

Kvällen avnjöts med intagande av diverse mer eller mindre ovanliga fiskar. Dock av det godare slaget.

Alla föll förmodligen i djup sömn efter dagens utflykt och vindiga spel och jag tror ingen drömde om bortslagna bollar eller vindar som ställt till det.

Dag 20 september

Finaldag på North Wales Golf Club.

Vissa moln hade infunnit sig och Bosse, som idag



Conwy Golf Club



Spårvagn på Great Orme

hade intagit sin gamla plats vid frukosten, kunde via sina väderkällor rapportera att ett visst regnmoln kunde drabba oss.

Punktligt kom vår chaufför och vi kunde konstatera att Mersan gick bättre idag med trimmade axlar och nya däck.

Idag var Jan-Erik ytterst sammanbiten och vandrade runt och provsvingade för glatta livet. Anders och Tor hade hittat ett golfträsningsnät där de slog bollar för glatta livet. Det såg riktigt bra ut. Guy som tyngts av de administrativa uppgifterna inom Grand Slam verkade mer avslappnad och spelade bitvis riktigt bra.

Broder Weith gick och funderade på något annat än golf.

Bertil hade efter mindre intag av någon destillerad hostdryck kvällen innan börja kvickna till och presterade riktigt bra. Torsten höll närspelet under kontroll.

Det var mycket surr vid ölen och sandwichen i klubbhuset efter väl förrättat spel. Bosse berättade att han träffat ovanligt många fairways denna dag. På frågan om det var rätt fairways så berättade Bosse genast en rolig historia, varefter alla glömde att vi var i Wales för att spela golf.

Vid kvällens middag och vidkommande

prisutdelning visade det sig att denna Bertil ännu en gång hade storspelat och vunnit Grand Slams Opentävling.

Bartendern öppnade baren extra tidigt, så att vi skulle kunna sitta länge och tänka på de upplevelser vi haft under veckan.

Dag 21 september

Så kom åter vår chaufför och hämtade oss punktligt och såg ytterst glad ut när Weith överlämnade ersättningen för veckans körningar i pund - CASH.

Och vi kunde konstatera att tapen hållit hela resan och att planet stod på plats för att ta oss till Svedala.

Och för att komma ihåg ännu en fin golfresa med trevliga kamrater och omväxlande banor.

Alla skänkte en tanke till den utmärkta ledningsstab som finns i Grand Slam och som än en gång lyckats med konststycket att ordna en fin resa.

Och vi kunde konstatera att vi i alla fall haft tur med vädret.

Och denna reseberättelse är nästan helt sann.

Vid pennan



Torsten