



**Hela våren och sommaren gick i längtans tider. Vi skall åka på den femte Grand Slam Invitational tillika 30-årsjubileum för Grand Slam Golf Club.**

**Som vanligt har ett otroligt förarbete gjorts av ett antal personer som verkar vara desamma år från år. I detalj har planerats anslutning till Skavsta, flyg till golfriket, transporter på resmålet, logi, måltider, golfspel och inköp av 30-årig whisky.**

**Detta kräver åtskilliga timmar i telefon, mail hit och dit och inte minst kolla att vi övriga strulgubbar har allt klart för oss.**

### **Till Skavsta**

Att ta sig till Skavsta verkar vara en ganska enkel historia. Det är i stort sett bara att stoppa in ett antal gubbar i en bil och köra dit. Tiden är lätt att beräkna då vägen dit för de flesta är av god kvalitet som medger förflyttning i relativt hög hastighet.

MEN så är det så vist ordnat i detta kungarike att huvudstaden är en enda stor trafikpropp vissa timmar på dygnet. För detta bör ytterligare en timme läggas till restiden.

Nu hade inta alla tänkt på det och vi som kom i god tid till Skavsta fick några spännande minuter innan det blev klart att alla hann fram i tid. Här utnyttjade Micke sin organisation föredömligt och ordnade diverse nödvändiga kompletterande transporttjänster.

Vi som kom i god tid fick dessutom tillfälle att provsmaka den första utgåvan av Grand Slam jubileumsöl.

Flyget till Golfriket gick i rätt tid och landade på färdmålet i även det rätt tid.

### **Hotellet**

Weith hade rekognoserat och valt årets hotell - Robinson Crusoe Hotel.

Läget i den lilla byn Lundin alldeles vid havet var otroligt fint. Ett gemytligt hotell som gjort att skapa stämning och trivsel för guld-gänget - Grand Slam.

Rummen var perfekt anpassade i storlek för två herrar med golfbagage och en extra whisky-butelj.

Mysig matsal, restaurang/bar och givetvis en alldeles utmärkt pub. På nätterna kunde ibland höras ett väldigt brus och skvalp av vågor mot stenvallen vilket bidrog till tätare gubbpromenader till toaletten.

Efter hemkomst från dagens golfgrunda var ett besök i den trevliga baren en bra förberedelse



*Jubileumsölen, godare än det godaste.*

för duschen. Reseledaren hade tillsammans med hotellet fixat flera goda middagar som avnjöts till inhemsk dryck alternativt vissa importter från Frankrike och Italien.

Årets Whiskyprovning var en riktig höjdare med lika gamla drycker som sällskapet funnits, nämligen The Glenrothes 30y, Macphail's och Dallas Dhu, 32y, Gordon and Macphail

En av kvällarna blev en riktig höjdare då Daniel föreläste om en tokdoktors syn på golf-spelet. Här fick vi en hel del matnyttiga tips om hur vi kan förbättra vårt spel. Egentligen är det ganska enkelt: Spela som Torsten.

Daniel själv tog sina råd på allvar och presterade efter första dagen en riktigt bra serie de återstående tre dagarna.

## Golf

Att Torsten är duktig vet ju alla. Nu visar det sig att han är oerhört jämn dessutom.

På de fyra rundor vi avverkade hade Torsten aldrig mer än tre slag avvikelse från sitt snittresultat. Det måste vara otroligt bra.

God tvåa är Håkan Storm som har nästan lika bra prestation med högst fyra slags avvikelse.

Ingen lyckades med hole in one denna resa. Däremot har vi fyra som lyckats med birdie på dessa hyfsat svåra banor: Bertil, Micke, Håkan och Peter. Alla fyra ligger högt i resultatlistan. Resultat i övrigt redovisas på annat ställe.

Anders utslag på första tee var alldeles utmärkt bortsett från att han träffade taket på den stora ladan som stod en bra bit till höger om fairway. Bollen rullade ner och inte bara en ladugårdsdörr var i vägen inför nästa slag.

Golfklubben i Crail bildades på 1700-talet.



*Daniel tar igen sig efter de goda råden!*



*Här gick vattnet på natten.*

I shopen fanns ett udda årtal - 1862. Vid kontroll visade det sig att det var det år som Mr Torsten Olsson senast missat fairway. Å detta är sant!



*Och Torsten tränar på!*

Kommer ni ihåg 9ans korthål på gamla banan. Här var vi många som tog fram drivern för att vara säkra att komma upp på green.



*Nians green, driver bud.*

Micke och Peter klarade sig riktigt bra i sluttabellen. Kan det bero på intag av morgonöl?

Utrustning kan vara ett dilemma. Weith han köper alltid nya skor, Lennart kan behöva köpa en storpack strumpor och Robert tog priset i inköp av snyggaste kepan.



*Ständigt dessa nya skor.*

Gert har troligen längsta slaget i luften och numera kan bollen till hans förvåning lätt flyga över avlägsna murar.

## Prisutdelning



Årets prisutdelning kunde genomföras i lugn och ro då vi hade en separat hemresedag.

Många ökade på sin samling av fina Grand Slam glas. Dock bröts lag Gets långa segersvit. Vi kommer igen nästa gång!

## Hemresa

Väldigt skönt med en separat hemresedag.

Vi tog tillfället i akt att besöka golfkulturens centrum i St Andrews. Det är en mycket speciell stämning runt Old Course som är svår att beskriva.

Nån gång vill vi väl alla hinna spela denna bana innan vi lägger klubborna på hyllan.

När vi står där å lyssnar på vilka som är på tur att gå ut i Starterns högtalare, hör Bertil plötsligt en trolig släkting ropas upp. Det visar sig vid personlig kontroll att det var fel på vokalen.

Spelaren hette Ågren. Han var däremot svensk och medlem i den anrika klubben.

Vi kanske åker hit i april och spelar fem av banorna för 25.000 kr inklusive logi och vissa måltider?

Denna den 30. resan var en riktigt fin upplevelse. Bra och mysigt hotell, utmärkta golfbanor fint golfväder och lite blandat golfresultat på många händer.

Styrelsen med Guy i spetsen och Weith har som vanligt gjort ett alldeles utmärkt jobb som vi alla andra verkligen fått njuta av.

Ett stort TACK till er alla som lagt ned mycket tid på denna resa.

Vid pennan,  
Sten Aludden



